



FASCINERENDE KLIMSTAGE OP PELOPONNESOS.

Op ruim een uur rijden vanaf Athene airport vinden we een schitterend fietsgebied: Het gebergte van het Griekse schiereiland Peloponnesos. Het stelt elke fietser voor uitdagingen die hem zullen tarten. Tot het uiterste. Rondom, altijd de azuurblauwe zee. Fietsen door de grote geschiedenis. Peloponnesos brengt wijnen voort van excellent niveau. Kortom: een perfecte en goed bereikbare bestemming.

BERGEN, EN ZEE.

OVER PELOPONESSOS

Corinthië, Peloponnesos

Athene ligt op drie uur vliegen van Amsterdam. Transavia onderhoudt een dagelijkse lijndienst. De airline doet het prima qua transport van de eigen fiets.

Peloponnesos is het machtige schiereiland ten westen van Athene. Een gebied dat als het ware drenkt in historie. Hier bevindt zich bijvoorbeeld het wereldberoemde Epidaurus, de stad Sparta. En van het oude Corinthië in het gebied waar wij verblijven.

De originele stad Corinthië, is gesticht in de 10e eeuw voor C. en was de grootste stad van het oude Griekenland. Het was de rijkste havenstad. Corinthië had

een strategische positie doordat zij een verbinding vormde tussen Attika met Athene en de Peloponnesos, met onder meer Sparta.

Rond 44 voor Christus werd Corinthië door Julius Caesar herbouwd en groeide de stad uit tot de meest welvarende in zuidelijk Griekenland.

In deze tijd is Corinthië een fascinerende regio. Een land van bergen en zee.



Klimmen!

De fietser wacht een schier eindeloos aantal opties voor klimetappes. Beklimmingen van 10 tot 20 kilometers zijn geen uitzondering. Wat geleidelijker klimmen wordt afgewisseld met gemene stijgingspercentages. En dan is er de zon, die zorgt voor een verzengende hitte.

Off-road, het zal niet verbazen, is het aanbod eveneens enorm.

Kortom: Een walhalla voor de wegfietser die het grote lijden niet schuwt.

ROTSFORMATIES
EN HITTE.

149,7 KMS - 4240 HOOGTEMETERS

Toppen tot boven 2200 meter In het binnenlan

In het binnenland rijken de toppen tot boven de 2000 meter. Door de sterke glooing van het landschap stijgt het aantal hoogtemeters per rit snel. Plan dus goed tevoren welke rit je maakt. Bijvoorbeeld: Een trip per racer vanuit onze standplaats Kiato, via Xilokastro omhoog langs de flanken van de berg Ziria naar de meren Dhoxas en Stimfalia. Afstand 149,7 kilometer. Hoogtemeters: 4240!

Dat is best serieus aan de bak lijkt ons.

Maar het uitzicht verzacht veel van het afzien, zo niet alles. De mensen groeten je alsof je een tourrenner bent. Ze bewonderen de lijdende klimmer. Dat is ook wel eens anders.

Mjam mjam!?

Langs de weg veel tavernes en kraampjes met fruit en met een lokale delicatessie: Varken. De dieren worden letterlijk gegrild terwijl je passeert. Hele varkens, hun ingewanden en de koppen. Varkenskop, dat is een regionale delicatessie, zegt onze gids. We hebben zijn aanbod om een gebraden varkensgelaat mee te nemen voor het diner beleefd afgeslagen.

**MEER
INFO:
KLIK HIER**

AND A LITTLE PIGGY ...



A woman wearing a black and white cycling jersey, a white helmet, and sunglasses stands on a mountain trail. She is holding the handlebars of a bicycle. The background features a vast landscape with rolling green hills, a valley with small settlements, and distant mountains under a bright blue sky with scattered white clouds.

Grootse natuur

Hoe dan ook, het weer speelt de fietser parten. Hitte, wind, stortregen, angstaanjagend onweer. De natuur maakt hier de dienst uit. Natuurlijk is het haast altijd zonneschijn, maar het weerberich checken voor de trip is best slim. Koud is het nooit, dus als het eens regent valt de schade relatief mee.

Het is een landschap van vele tinten groen tegen een wijds gebergte van overwegend geel en rood gesteente. Het levert een fraai kleurenpallet op. Het geheel biedt de voedingsbodem voor verfinde wijnen en voor de uitstekende olijven die Corinthië voortbrengt. Maar de fietser krijgt verder niets cadeau.

EINDELOZE KLIMOPTIES



85,9 KMS - 2446 HOOGTEMETERS

Hit the road Jack

Beklimmingen vanaf de kustlijn omhoog behoren tot de mooisten. Langzaam verdwijnt het azuurblauw uit het gezicht. Maar ook tot de gemeensten, omhoog richting het wijengebied rond Nemea is het meerdere kilometers stijgen 'Mortirolo-style': Stukken dikke 10 procentplus omhoog, tegenwind vol in het gezicht.

De wegen zijn over het algemeen prima. Blijf wel allert, want asfalt stopt her en der wel eens, en grind op de weg komt wat vaker voor. Met name bij afdaling is dat soort verrassing niet het meest prettig. Gezegd mag worden dat voor de wegfietser de wegen in het hele gebied prima geschikt zijn.

Wat er op de borden langs de weg staat kunnen we niet lezen, dus zetten we onze fiets er tegen aan en eten rustig wat. Mooi trouwens, dat Griekse schrift tegen die blauwe achtergrond.

Overigens is het belangrijk om een kaart mee te nemen met leesbaar schrift. Bewegwijzering is her en der ook enkel in het Grieks en dat maakt navigeren toch een stuk lastiger.



SOMS GEMEEN STIJL ...



Wijdse dalen

Opvallend is het dat de meeste dalen in dit gebied wijds zijn. Ook op het moment dat er niet (echt)geklommen hoeft te worden, tracteert de natuur op de fraaiste vergezichten. Een bijzonder aspect van dit al zo gezegende gebied.

Wijngebieden rond Nemea

De grote wijnen van de regio, Griekenland heeft wel degelijk een wijncultuur, komen uit het gebied rond Nemea. Vanuit Kiato is het een fraaie tocht naar en door dit wijngebied. Een interessante optie is een combinatie met een bezoek aan

TOPPEN TOT 2375 METER



97,4 KMS - 1491 HOOGTEMETERS

Oud-Corinthie. De toch wordt langer en gemener, maar de beloning is groot. Vanuit Nemea rijden we in noordoostelijke richting richting de stad Corinthie. Afdrazend naar de zee, snel en via een hoofdweg.

Antiek Corinthie, Archaía Kórinthos
Antiek Corinthie is toch een zegen om te zien. De architectuur uit die tijd is ronduit indrukwekkend. De gigantische zuilen van massief steen steken schril af tegen onze lichtgewicht carbon fietsjes. Wat een verschil.

Van de oude stad is echter niet veel bewaard gebleven. We vinden voornamelijk enkele monolithische zuilen van de Apollo-tempel. Tevens bezoeken we de Akrokorinthos, de oude acropolis van de Corinthie.

Geen tijd helaas

Tijdens deze trip lukt het ons helaas niet om de 150 kilometer tocht te fietsen naar Napflio, via het magische Epidaurus. Het schitterende en wereldberoemde theater van de vroegere stad is een must-see. Optie was dat het hotel ons zou oppikken als we in de historische stad Napflio bent aangekomen.



MEER
INFO:
KLIK HIER



EEN ONGEKENDE RIJKDOM AAN HISTORISCHE PLEKKEN



85,9 KMS - 2446 HOOGTEMETERS

Koersen tussen de ranken.

Het rijden in de bergen van het wijngebied rond Nemea is een aanrader. Ideaal voor een eerste etappe, om te wennen aan het fietsen hier. Het is rijden tussen de wijnranken die mooie dingen voortbrengen. En zo gewent een stop maken voor tekst en uitleg van een wijnmaker uit het gebied. Proeven doen we natuurlijk niet, maar een fles in de rugzak is altijd een optie.

Ook in dit stuk is het een constant op en af, het is nergens vlak. Behoorlijk vermoeiend dus. Maar de Goden kijken mee, de Corinthiers zijn gelovig en vele kerken sieren onze route. We bezoeken de wijnhuizen van Vassiliou en Semeli en later dat van Papargyriou, en leren dat de wijnen van internationaal niveau zijn. De RA Rosé van Papargyriou won zelfs goud op het Concours Mondial in Brussel. Een fenomeen van een wijn.

MEER
INFO:
KLIK HIER



AND EXQUISITE WINES ...

After biking: Voeten in zee ...

Onze uitvalsbasis ligt pal aan zee. Direct na aankomst laven we ons aan de strelende werking van het zoute water. Het is een bijkomend groot voordeel van de Peloponnesos-fietsreis: berg én zee in één. Niets zalvender dan slapen met het geluid van de golven. Het moet haast helpen bij het recupereren.

We bekijken drie biker-hotels. Eén heeft een geweldige Spa, die wordt geleid door dames uit India. Hun been- en voetmassage zal voor altijd gegrifd staan in ons fietsvakantie-geheugen. Zo je wilt kun je dus ook voor deze vorm van weelde kiezen, of de partner meenemen voor een wellness break!

De Griekse cuisine is heerlijk. In de warme avondlucht is het goed dineren. Met een glas wijn van Peloponnesos, de trots van het volbrachte aantal hoogtemeters in de bergen en het uitzicht op de azuurblauwe zee...



FIETSEN OP PELOPONNESOS: KLIK VOOR NADERE INFORMATIE



**PER
VLEGTUIG
PLUS FIETS!**

**VVV
CORINTHIE**

**GOEDE
BIKER
HOTELS**